

UIT

Redactie consument 046-4116540 consument@mgl.nl



Wandeltocht voor iedereen

De ANWB en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland organiseren zondag 16 september in elf provincies de Kampioenloop 2007. Dat gebeurt voor het eerst. Er zijn per provincie wandelroutes uitgezet van vijf, tien en vijftien kilometer. De elf startpunten liggen midden in de natuur, er kunnen per keer maximaal 2000 mensen meelopen. Inschrijven via www.kampioenloop.nl of telefonisch: 024-3655575. Leden van ANWB en KNBLO-NL doen gratis mee met maximaal drie introducties. Niet leden betalen 2,50 euro.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2007

Harry Cuypers uit Asselt heeft twee hobby's: genieten van de natuur en kanovaren. Deze twee combineert hij in 'Natuurlijk Asselt'. Groepen kunnen met hem als gids kanotochten maken over de Asseltse plassen. Onderweg vertelt hij over de natuurontwikkeling op en rond deze voormalige grindgaten.



Ontspannen varen op het bijna rimpelloze water van de Asseltse plassen. foto's Harry Heuts

IN EEN Canadees OVER DE ASSELTSE PLASSEN



Harry Cuypers geeft droogpeddel-les.

Wiel Beijer

Nadat hij samen met vrouw Annie in de Leeuwenhorstbaai de twee Cherokee kano's te water heeft gelaten, demonstreert Harry Cuypers eerst hoe we de houten steekpeddel moeten vasthouden, zodat we niet na een half uurtje peddelen al blaren aan de handen krijgen. Vervolgens krijgen we een snelcursus peddelen in een Canadees. Twee vissers die vlakbij op de oever zitten te hengelen, bekijken deze demonstratie droogpeddelen.

„We gaan met twee personen per kano. Die twee, voor en achter, moeten samen een team vormen. De kanovaarder die achterin zit, heeft als taak de koers te corrigeren”, zegt onze gids. Hij demonstreert de trekslag 'voor als je naar rechts wilt' en de boogslag 'voor als je naar links wilt'. Het lijkt gemakkelijk, maar als we even later met de verplichte zwemvesten aan over de Leeuwenhorstplas kanoën, blijkt het niet zo eenvoudig te zijn. Peddelen om vooruit te varen lukt wel, maar sturen en bijsturen vereist toch echte stuurmanskunst. Gelukkig beheersen Annie en Harry die kunst en glijden we in de twee Cherokee's veilig over het bijna rimpelloze water van de voormalige grindgaten bij Asselt. Vóór ons ligt een reus van een grindbaggeraar. Momenteel werkloos. Zwanen, eenden en meerkoetjes dobberen op het water, maar vluchten als wij in onze kano's naderen. Zeker als boothond Jenny begint te blaffen. Af en toe passeert een jacht of een zeilboot. We groeten vriendelijk en worden net zo vriendelijk teruggegroet. Meestal in het Duits.

Enkele maanden geleden is Harry Cuypers met zijn organisatie Natuurlijk Asselt van start gegaan. Hij

biedt kanotochten voor groepen aan in zijn vijf kano's van het merk Gatz. „Dat zijn open Canadese indianenkano's. Kanovaren is mijn grote hobby. Met name in zo'n Canadees varen vind ik leuk om te doen. Kanovaren geeft mij rust en bovendien kan ik op het water heel erg van de natuur genieten. Ik vaar al een aantal jaren. Maak regelmatig toertochten over grote rivieren zoals de Maas of de Elbe. Het leek me wel iets om anderen dat plezier ook te laten beleven en er mogelijk ook nog een boterham mee te verdienen”, vertelt hij. Dat het water van de Asseltse plassen bijna aan zijn voordeur ligt, speelde natuurlijk een rol. „We hebben de grindwinning en de natuurontwikkeling op en rond de plassen van dichtbij gevolgd

sinds we in 1988 in Asselt zijn komen wonen. De grindwinning loopt hier ten einde. De Panheelgroep heeft het hele gebied in juni van dit jaar natuurvriendelijk opgeleverd. Hier is een mooi stuk natuur ontstaan waar konikspaarzen voor de begrazing zorgen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar ook gallowayrundren komen grazen. Vogelaars komen helemaal aan hun trekken. In de winter overwinteren hier duizenden grauwe ganzen, maar ook de rest van het jaar kun je volop vogels zien. Zoals reigers, futen en ijsvogeltjes. Staatsbosbeheer beheert dit natuurgebied.” De groepen die met Harry Cuypers op pad gaan, hoeven geen kano-ervaring te hebben. Het peddelen leer je varendwijs wel. Wel moeten deelnemers kunnen zwemmen. We peddelen door de lagune in de Zuidoostbaai. Dit is een paaipelek voor vissen. Vervolgens varen we richting de jachthaven van Asselt. Annie en Harry zorgen dat we koers houden. Boven de boomtoppen zien we vanaf het water nog net het haantje op de kerktoeren van het Romaanse kerkje van het dorp. Het schip en het koor van de kerk zijn duizend jaar oud. De

oorspronkelijke toren stortte echter in de zestiende eeuw in toen de Maas een deel van de oever wegsloeg. De Maas stroomde vroeger namelijk pal langs Asselt. Tegenwoordig stroomt de rivier verderop. Daardoor konden de baggeraars van de Panheelgroep hier in het oude stroomgebied de afgelopen veertig jaar het grind weghalen.

We peddelen voorbij Asselt, varen in de Kleine Eindplas rond een vogeleilandje om vervolgens langs de Koffiebaai en de Koningsgriend naar een groter eiland te varen. Dit eiland is in het voorjaar broedplaats voor ganzen. Annie en Harry trakteren hier op de meegenomen koffie en vlaai. We genieten van de rust en ruiken aan de bloeiende watermunt die

overal om ons heen geurt. Verder groeit in dit natuurgebied volop gele plomp, waterlelie, kattenstaart, pimperl, rolklaver en katte-doorn. Aan de overkant graast op de oever van de Koningsgriend vredig de kudde konikspaarzen. En op de oever van de Leeuwenhorstbaai zitten nog steeds die twee vissers.

Harry Cuypers vindt kanovaren ideaal voor de beleving van de natuur en om te ont-haasten. „Lekker glijden door het water geeft een heerlijk gevoel. Je kunt het misschien nog het beste vergelijken met het gevoel dat een zweefvlieger in de lucht moet hebben of een duiker onder water.”

Groepstochten boeken via info@natuurlijkasselt.nl of via tel. 06-15851187. Een tocht van 3,5 uur kost 250 euro voor een groep van tien personen. Inclusief picknick met koffie en vlaai op eiland. Op donderdag 20 september en zondag 23 september organiseert Natuurlijk Asselt met Staatsbosbeheer twee tochten voor individuele deelnemers. Op 20 september staat een avondspiegeltocht gepland (vertrek 17.00 uur) en op zondag een ochtendneveltocht (vertrek 7.00 uur). Deelname kost 25 euro per persoon (inclusief koffie en vlaai). Aanmelden bij Staatsbosbeheer, Bezoekerscentrum De Meiweg in Herkenbosch, tel. 0475-528500. Zie ook www.natuurlijkasselt.nl



De Canadezen worden uitgeladen.



UIT FIETSEN



Het beeld Boetelingen in Heppeneert. foto Harry Heuts

Een beeldig rondje Maaseik

Door Wiel Beijer

Het fietst heerlijk in het Belgisch-Limborgse Maasland. Dat is de conclusie na het fietsen van de route Beelden aan de Maas rond Maaseik. De fietsroutes zijn er uitstekend verzorgd. Knooppuntbordjes hangen waar ze hangen moeten en de paden zijn meestal van asfalt of beton.

Je kunt kiezen uit twee beeldenroutes. Een lange van 56,5 kilometer, die helemaal tot in Maasmechelen loopt. Of een korte van 34,5 kilometer die in Rotem een doorsteek maakt naar Dilsen-Stokkem. Wij nemen de korte route. Start op de Markt in Maaseik en over de Maasdijk richting Heppeneert fietsen. Het eerste beeld dat we tegenkomen, is de vier meter hoge *Monoliet* van Lambert Rocour. Heppeneert is met zijn Onze Lieve Vrouw van Rust een bekend bedevaartsoord. Bij de Sint-Gertrudiskerk staat het beeld *Boetelingen* van Anne Cornil. Het zijn drie geabstraheerde figuren. Voordat we verderop de Pastoorsdijk opfietsen, slaan we eerst even rechtsaf de Nuchelenstraat in om bij de hoeve Nuchelenhof te kijken naar het beeld *Korhoen* van Annie Andriessen. Deze hoenderachtige vogel is geabstraheerd tot een ronde, gesloten creatie. Terug naar de Pastoorsdijk waar we als het ware op een verhoging door een mooi open landschap van Maas, maïs, koeienweiden en zonnebloemen fietsen. Genieten geblazen. Bij knooppunt 49 slaan de korte route-fietsers af naar knooppunt 48. Je passeert in Oud-Dilsen een oude Maasarm en een oude toren. Bij het veertiende-eeuwse kasteel Ter Motten in Dilsen-Stokkem, tegenwoordig stadhuis, staat weer een beeld: *Gebondenheid* gemaakt door Gerard Bijmens. Het slaat op de verbondenheid van de twee Limburgen en hun bewoners aan beide zijden van de Maas. Verderop fietsen we over het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart en proberen ons voor te stellen hoe hier vroeger vrouwen schepen voort trokken. Weg van het kanaal fietsen we enkele kilometers over het geasfalteerde tracé van de oude spoorweg Hasselt-Maaseik. In Wurfveld naast het bruggetje over de Bosbeek staat voor de Wurfelder molen het strakke en toch speelse beeld *Bloem* van Pol Lemaire. Een kilometer verder rijkt bij de ingang van kasteel Wurfveld het beeld *Donkere Hemel* van Jean van Wierst. Het gaat over luchtverontreiniging. De route maakt een boog om Maaseik heen, zodat je de stad in Aldeneik binnenkomt. Daar zie je bij de kerk het beeld *Kubus in bladmotief* van Veerle Achten.

Dit is het laatste beeld op de route, maar als we even later op de Markt in Maaseik op het terras van *De Bokkerijder* neerstrijken en genieten van het

pittige streekbier *Bokkerijder* van brouwerij Sint Jozef uit Bree, zien we dat de Markt volstaat met nieuwe beelden. Naast het oude, vertrouwde beeld van de Gebroeders Jan en Hubert van Eyck zijn er beelden die horen bij *Sculpture Maaseik 2007*. Nog te zien tot en met 9 september.

Knooppunten vanaf Markt Maaseik: 24-26-46-49 (lange route 50-56-55)-48-44-43-45-27-25-24. Boekje met routekaartje is voor 2,50 euro verkrijgbaar bij Toerisme Maaseik in het stadhuis aan de Markt. Zie ook www.maaseik.be

